



Cư sĩ Hà Hồng Nghị người sáng lập Buddhistdoor Global về cõi Phật

ISSN: 2734-9195 20:05 13/12/2025

Cư sĩ Hà Hồng Nghị sống một cuộc đời vô cùng giản dị, nhưng lại hào phóng với lý tưởng Bồ tát đạo, tinh thần vô ngã vị tha và luôn giúp đỡ người khác.

Cư sĩ Hà Hồng Nghị (何鴻毅, Robert Hung Ngai Ho), nhà từ thiện, người bảo trợ Phật giáo đương đại, nhà báo và biên tập viên, người sáng lập **Buddhistdoor Global**, con trai của Thượng tướng Quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Hà Thế Lễ (何世禮, Robbie Ho, 1906 - 1998) và cháu nội của Hà Đông (何東, Sir Robert Hotung; 1862-1956) tước KBE JP là thương nhân người lai Âu Á, nhà tư sản mại bản, nhà từ thiện tại Hồng Kông.



(Ảnh: Internet)

Cư sĩ Hà Hồng Nghị, người lai Á-Âu, Cư sĩ Hà Hồng Nghị đã thanh thân trút hơi thở từ giả trần gian tại Vancouver, Canada vào ngày 30 tháng 11 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi.

Vô cùng kính tiếc vị cư sĩ Phật tử suốt đời phụng sự **phật pháp** và cống hiến phúc lợi xã hội, chúng ta cũng tưởng nhớ với lòng biết ơn và nguồn cảm hứng về những hoạt động từ thiện của Cư sĩ Hà Hồng Nghị, vốn là một phần cốt lõi trong niềm đam mê phục vụ và suốt cuộc đời cống hiến của ông.

Đôi nét cuộc đời sự nghiệp của Cư sĩ Hà Hồng Nghị

(1932-2025)

Cư sĩ Hà Hồng Nghị (何洪議, Robert HO Hung Ngai), sinh ngày 22 tháng 10 năm 1932 tại Hồng Kông, Trung Quốc, ông vốn sinh trưởng trong một gia đình gốc Âu-Á. Thân sinh là Thượng tướng Quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Hà Thế Lễ (何世禮, Robbie Ho, 1906 -1998), ông nội là Hà Đông (何東, Sir Robert Hotung; 1862-1956) tước KBE JP là thương nhân người lai Âu Á, nhà tư sản mại bản, nhà từ thiện tại Hồng Kông.



(Ảnh: Internet)

Ông tốt nghiệp Đại học Colgate và Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, người sáng lập và Chủ tịch của Quỹ Gia tộc Hà Hồng Nghị (何洪議家族基金).

Năm 1958, sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia, Cư sĩ Hà Hồng Nghị làm việc cho tờ “Pittsburgh News” (匹兹堡新闻). Hai năm rưỡi sau, ông gia nhập tạp chí “Địa lý Quốc gia” (National Geographic, 国家地理).

Năm 1960, ông làm phóng viên tự do cho một số tờ báo, đưa tin về các vấn đề của Liên Hợp Quốc.

Năm 1962, Phụ thân ông gọi ông hồi hương Hồng Kông để tiếp quản tờ “Công thương Nhật báo” (Hong Kong Commercial Daily, 香港商业日报).

Vào những năm 1970, Cư sĩ Hà Hồng Nghị bắt đầu chuyển hướng từ nghề báo sang công việc kinh doanh của gia tộc.

Sau khi tờ “Công Thương Nhật Báo” ngừng xuất bản năm 1984, ông dành toàn thời gian cho công việc kinh doanh của gia tộc.

Năm 1989, ông Cư sĩ Hà Hồng Nghị quyết định nghỉ hưu và định cư tại Canada.

Năm 1994, ông thành lập tổ chức từ thiện Phật giáo phi lợi nhuận, Đông Liên Giác Uyển, tại Vancouver, Canada.

Năm 1998, ông cùng phụ thân của mình tham dự lễ cắt băng khánh thành một tòa nhà giảng đường tại Đại học Đông Bắc.

Năm 2005, ông thành lập Quỹ Gia tộc Hà Hồng Nghị.

Năm 2006, ông quyên góp 4 triệu đô la Canada cho Đại học Toronto và Đại học British Columbia để tài trợ cho các dự án nghiên cứu Phật giáo. Sau khi ông quyên góp 5 triệu đô la Mỹ cho Đại học Stanford vào năm 2008, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo của trường đại học này được đổi tên thành Quỹ Gia tộc Hà Hồng Nghị.

Năm 2009, ông đã quyên góp 15 triệu đô la Canada cho Bệnh viện Đa khoa Vancouver để thành lập một trung tâm nghiên cứu và năm 2011 ông đã quyên góp 10 triệu đô la Canada cho Bệnh viện Lions Gate ở Bắc Vancouver để thành lập một trung tâm sức khỏe tâm thần.

Năm 2014, ông hỗ trợ tổ chức triển lãm các báu vật từ Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh (故宫博物院) tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver, Canada.

Ngày 25 tháng 2 năm 2016, ông gặp gỡ Lưu Phi (刘菲), Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Vancouver, Canada.

Năm 2009, Cư sĩ Hà Hồng Nghị nhận bằng Tiến sỹ danh dự về khoa học xã hội từ Đại học Hồng Kông.

Năm 2013, ông được trao tặng Huân chương British Columbia (Order of British Columbia - OBC).

Ngoài hoạt động từ thiện lâu năm, ông còn khuyến khích các con tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia tộc về việc cống hiến cho xã hội và coi đó là trách nhiệm của mình để giúp những công việc giúp ích và phục vụ cộng đồng.

Cư sĩ Hà Hồng Nghị sống một cuộc đời vô cùng giản dị, nhưng lại hào phóng với lý tưởng Bồ tát đạo, tinh thần vô ngã vị tha và luôn giúp đỡ người khác.

Là một phật tử mộ đạo, ông tin tưởng vững chắc rằng giáo lý Phật giáo có thể thanh lọc tâm trí và vì thế đã thúc đẩy việc nghiên cứu Phật giáo với tầm nhìn quốc tế phi thường, quyết góp để thành lập các trung tâm nghiên cứu Phật giáo tại nhiều trường đại học trên toàn thế giới.

Thích Vân Phong (tổng hợp và biên dịch)